

De Moeze!

18 - 25 augustus 2018



Reisverslag V1821B.

Tendensvakantie aan de Moezel.

Groepsappartementen: "Haus Moselschleife", Bremm.



Met wie waren we op vakantie:



Marjo



Dorrit



Marieke



Danielle



Omega

De begeleiders:



Janny



Anneke



Nel

Zaterdag 18 augustus.

Vandaag was het dan zover, onze vakantie naar de Moezel gaat beginnen. Omega, Marieke en Marjo kwamen naar het kantoor van Tendens.



De bagage werd ingeladen in de bus, nog een foto voor vertrek en om half 11 vertrekken we om Danielle en Dorrit in Veenendaal op te halen.



Die stonden al op ons te wachten. Na de kennismaking en het inladen van de bagage (het was een beetje passen en meten!!) kon onze reis naar de Moezel beginnen.



Met Anneke, aan het stuur, afgewisseld door Janny, rijden we naar Bremm.



Onderweg eten we ons lunchpakket op.

Halverwege de reis rammelde er iets aan de bus, daar moest iets aan gedaan worden!

Met tape hebben Anneke en Janny het gemaakt.

Door de opmerking: "De bus is ziek, hij krijgt een pleister!" kregen Marieke en Dorrit de slappe lach.



Rond half 4 komen we in Bremm aan. De bagage wordt uitgepakt en naar ons appartement gebracht.

We hebben 2 appartementen naast elkaar met een terras.

We hebben een prachtig uitzicht over de Moezel.



Eerst wat drinken, daar waren we wel aan toe. Het weer was prachtig!!



De kamers worden verdeeld, de koffers uitgepakt en de bedden opgemaakt.

Dan is het etenstijd.

In het hotel/restaurant "Weinhaus Berg" gaan we eten.

Het is een stukje lopen, ongeveer 100m. We zullen daar de komende week ontbijten en 's avonds eten. Wat een verwennerij!!

Daarna een wandelingetje en dan weer terug naar ons appartement.

Iedereen is toch wel moe van de reis en van alle indrukken.

We gaan op tijd naar bed.

Zondag 19 augustus.

Na het ontbijt gaan we naar Beilstein, een stadje verderop aan de Moezel.

We konden daar met een boot mee naar Cochem, een heerlijke boottocht van een uur.





Onderweg was er genoeg te zien. We kwamen ook door een sluis.



Leuk om te zien hoe dat ging.



Omega bleef met Janny beneden in de boot omdat er geen lift was.



In Cochem zijn we even de boot afgegaan en om daarna weer terug te gaan. We hebben toen lekker een ijsje gegeten. Dat smaakte wel, want het was intussen best warm geworden.

Weer terug in Beilstein hebben we het stadje bekeken, kaarten gekocht en wat geshopt.



Anneke wilde wel naar het kasteel boven op de berg. Dorrit en Marjo wilden wel mee.



Janny, Omega, Marieke, Danielle en Nel zochten een terrasje op om wat te drinken. We hadden mooi uitzicht op de Moezel.
Intussen waren Anneke, Marjo en Dorrit ook weer terug voor hun drankje.



Weer terug in ons appartement is het tijd voor ons avondeten in het restaurant. Daarna gaan we de kaarten schrijven, die we vlak bij het restaurant op de bus konden doen.



's Avonds werden we op ons terras, verrast met een vallende ster.

Dan is het weer bedtijd.

Maandag 20 augustus.

Na het ontbijt kwam om half 11 een tractor voorrijden, met als aanhanger een soort huifkar. We gingen een rondrit maken.



De chauffeur droeg Omega de kar in: "Wat een sterke man!!" riep Omega.



De chauffeur reed ons naar het hoge punt "Calmont". Daar hadden we een prachtig uitzicht over de Moezel en Bremm.



Alles was zo klein, het leek Madurodam wel.

In de huifkar was het af en toe wel hobbel de bobbel. Iets drinken was dan echt een probleem. Marieke zei, dat ze "Schnaps" in haar fles had, die moesten we proeven. Alleen het inschenken werkte al op de lachspieren. Marieke en Marjo kregen de slappe lach.





Wat was het leuk en wat hadden we een plezier!!

Weer thuis gekomen hebben we eerst geluncht.
Ons terras lag heerlijk in de schaduw.
Marieke en Marjo wilde toen wel mandala's kleuren, Danielle, Omega, Dorrit en Nel gingen een spelletje doen.



Janny kwam met heerlijke druifjes, die mochten van de eigenaar van het appartement geplukt worden. Wat gezellig!!

De middag vloog om!!



Na het avondeten maakten we een wandeling langs de Moezel. Het werd wel een uur!!



Even uitrusten!! Een beetje moe?



Bij kaarslicht hebben we daarna gezellig geschemerd op ons terras met een glaasje van het één en ander en een chippie. En dan is het weer bedtijd.

Dinsdag 21 augustus.

Na het ontbijt gingen we met de bus naar Cochem. Daar was een mooi kasteel op een berg.



Zouden we er met de bus kunnen komen? Na diverse pogingen hebben we het maar opgegeven. Met de bus kon je er niet komen.

Dan maar een parkeerplek zoeken. En gaan lunchen. Maar we kwamen langs een kledingwinkel, die moest eerst bekeken worden. Marjo zag een mooi T-shirt, voor Omega vonden we ook een mooi T-shirt, dat zou haar wel mooi staan als ze jarig is, want Omega is donderdag jarig.

Daarna hebben we heerlijk geluncht. Iedereen smulde ervan.



We zijn daarna verder Cochem in gegaan en eerst maken we een rit met een treintje door de kleine straatjes van Cochem.



We zagen prachtige levende standbeelden.



Dit snapten we niet.
"Hoe kan dat nou??"



Marieke trakteerde ons op een ijsje.

Dorrit kocht een tas met paarden.

Zo ging de middag snel voorbij. Marieke kocht nog een T-shirt voor haar vriend, en een bol wol om te haken, want dat deed ze graag.

Om half 6 waren we weer terug in Bremm.

Na het eten hebben we een klein wandelingetje gemaakt.

Op ons terras schemerden we nog en keken naar de boten die langs kwamen.

Zelfs 's avonds werd er gevaren.



Woensdag 22 augustus.

Vandaag gaan we naar Machedem. Een half uurtje rijden. Daar was vroeger een klooster.

In dat klooster was een speelgoed- en poppenmuseum.

We zagen allemaal speelgoed, waar onze ouders en opa's en oma's mee speelden. Poppenhuizen, poppen en treintjes, teveel om op te noemen.



Wat was dat leuk!!



Daarna hebben we in het park onze boterhammen opgegeten. Lekker op een bankje in de schaduw, want het was wel erg warm geworden.



Dan weer in de bus, op weg naar Zell, bekend van de “Schwartzze Katze” wijn. Natuurlijk werd er weer geshopt.

Dorrit en Marjo kochten een broek, ook Omega, de broek paste mooi bij haar verjaardags -T-shirt. Danielle kocht een T-shirt. Een rode met een vlinder. En ook hebben we op een terrasje wat gedronken. Het was nog steeds dorstig weer.

Thuis gekomen was het al gauw weer etenstijd.

Na het eten had iedereen weer wat te doen, haken, mandala's kleuren en dammen, of kijken naar de boten die langs kwamen.



Omega ging als eerste naar bed, dat kwam goed uit, want we moesten wat doen voor haar verjaardag. De kamer en haar rolstoel versieren, kadootjes inpakken, ballonnen opblazen.





Binnen korte tijd was het gedaan.

En dan vlug naar bed, want morgen is Omega jarig!!



Donderdag 23 augustus.

Alles was klaar voor de verjaardag van Omega.
Ze werd toegezongen, wat zag ze er stralend uit, ze genoot ervan.



Eerst ontbijten in ons restaurant.



Daarna was er taart en kreeg Omega haar kadootjes, een lavendelzakje en nagellak in een leuk tasje. Dorrit had een mooie tekening voor haar gemaakt.



Dan in de bus naar Cochem, we wilden er gaan lunchen.



Nog even wat kopen. Danielle en Marieke hadden iets gezien.
Een kleine handventilator, heerlijk als het zo warm is.



Tsja, wat wilde Dorrit nog kopen?

En dan weer naar huis.
We wilden na het eten naar een
muziekavond gaan in Kröv.



De verjaardag van Omega is één groot feest. Eerst nog verkleden en om half acht gaan we naar Kröv. Naar het wijnhuis "Staffelter Hof"
We verwachtten daar 6 swingende vrouwen, maar het waren mannen, die ook heerlijke, swingende muziek maakten.
Één van de vrouwen was nl. ziek geworden.
Onder het genot van een glas wijn of druivensap hebben we naar de muziek geluisterd.



Om half 11 waren we weer thuis.

Vrijdag 24 augustus.

Na het ontbijt gingen we op weg naar Daun. Daar was een wildpark.
We reden met de bus over het park.
We zagen herten, lama's, emoes (een soort struisvogel), ezeltjes, wilde zwijnen met jonkies.





We mochten af en toe de bus uit, dan konden we de dieren iets geven uit de doosjes, we gekocht hadden.
Nou, dat lustten ze wel!!!



Daarna was er een roofvogelshow. Er waren uilen en valken.
De valkenier gaf een demonstratie met de vogels, heel leuk!



En wat gebeurde er? Een vogel ging eerst op het hoofd van Janny zitten en later bij Dorrit. Dat was toch wel wat!! Het was hele belevenis.



Was dat schrikken? Waren ze bang? Nee, hoor, ze vonden het heel leuk!

Daarna mochten Omega en Dorrit een valk op hun hand houden (natuurlijk met de handschoenen van de valkenier) Dat was toch wel spannend!!



Later hebben we door de apenkloof gelopen, daar waren Berberapen. De apen leefden daar en we liepen er zomaar tussendoor. We konden hen goed zien.



Nog een ijsje en dan weer naar huis, want het was onze laatste dag, morgen gaan we weer naar huis.



Thuis gekomen hebben we eerst de koffers ingepakt en zijn voor ons avondeten naar het restaurant gegaan.



Onze laatste avond:
De vakantie herinneringen werden uitgedeeld, we keken terug op een heerlijke week, lieve woorden werden er gezegd, kadootjes werden uitgedeeld.

Er was nog taart, we dronken nog een drankje, en voor wie dat wilde, was er een advocaatje met slagroom.

En dan naar bed, morgen is het weer vroeg dag!!



Zaterdag 25 augustus.

Inderdaad het was vroeg dag.

Eerst nog ons laatste ontbijt in het restaurant, alle bagage moest in de bus.

Om 10 uur reden we weg, weer terug naar Nederland.

Aan onze vakantie week is een einde gekomen.

Wat hebben we het goed gehad met elkaar, wat hebben we geboft met het weer, en wat hebben we een plezier gemaakt.

We kunnen terugkijken op een heerlijke vakantie week.

Om half 3 waren we in Veenendaal. Pleegmoeder Janny stond al op Danielle te wachten, ook de vader van Dorrit.

Om half 4 waren we in Arnhem, Joost van het kantoor van Tendens stond ons op te wachten. Marieke en Marjo gingen met de Valys-taxi weer naar huis en

Omega werd opgehaald door haar zus en zwager.

Dank jullie wel voor de fijne week en misschien tot zien op zaterdag 3 november op de reüniedag, of bij een andere reis.

Hartelijke groet van Janny, Anneke en Nel



Nog een paar laatste foto's:



Het Hotel Restaurant "Weinhaus Berg"

Iedere dag gingen we er ontbijten en 's avonds was er een 3 gangendiner, met een saladebar en overheerlijke toetjes!!



Iedereen had het in de vakantie goed naar hun zin.
Met tekenen, mandala's kleuren, puzzelen, een spelletje doen, of gewoon lekker
in de zon zitten en natuurlijk met nog vééél meer.



